

HAŐMETLİ BİR MUCİZE

SON GÜN

için/içinde

KURAN-HABER'DE

0

EN

GÜZEL

“İSİMLER”

## O EN GÜZEL "İSİMLER!"

(7/180 = 41/40)

Burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde özellikle seçilip böylece zikredilmiş olan o spesifik bazı en güzel "İsimlerinin," O'nun tarafından burada nasıl yine böylelikle sonuçta tam karşılıklı "çiftler/ikililer" verecek bir şekilde, ve elbette yine **19** kodu altında, böylece en mucizevi bir tarzda nasıl en Bilgece ve en Hikmetlice ezelden anılıp planlanmış olduklarına açıkça ve büyük bir hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.

Yüce Rabbimiz burada, daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz tüm o muhteşem Planlamalarında kullanmış olduğu, ve zaten O'nun bu mucizevi **19** kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu büyük "haşmetli Planlamasında" da yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli şu Mesajları ve Uyarıları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:

=====

180- O **en güzel "İsimler"** Al-lah içindir; öyleyse, O'nu bunlarla çağırın!

Ve O'nun -bu- "**İsimleri**" hakkında çarpıtma yapıyor olanları (=yulhidune) ise bırakın; onlar bu yaptıklarından ötürü cezalandırılacaklardır!

(Kuran-Haber 7/180)

40- Şüphesiz, -bu- "**İşaretlerimiz**" (=Ayatına; bu özel terim burada böylece yukarıdaki Ayette halihazırda önemle işaret edilmiş olduğu üzere, O'nun bu **en güzel "İsimleri"** üzerinde böylece planlayıp yaratmış olacağı O'nun buradaki bu **19** kodlu **haşmetli Planlamasına** da direkt atıfta bulunan en özel bir terimdir burada böylece) hakkında --yine yukarıdaki Ayette halihazırda önemle böylece evvelden işaret edilmiş olduğu üzere-- çarpıtma yapıyor olanlar (=yulhidune) Bizden gizli kalamazlar!

Öyleyse, o Ateşin içine atılacak olanlar mı daha hayırlıdır, yoksa güvende olarak gelecek olanlar mı, Kıyamet gününde? Öyleyse, şimdi --bu **en güzel "İsimleri"** = "**İşaretleri**" böylece haksızlıkla çarpıtıp reddetmek (34/5), veya doğrulukla onaylayıp tasdik etmek (32/15-17) üzere-- dilediğiniz gibi çalışın; şüphesiz O, yaptıklarınızı görendir!

(Kuran-Haber 41/40)

=====

O halde, şimdi burada ilkin, Kuran-Haberde yer alan bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayetleri görelim birlikte, en başta, şöylece:

=====

22- O Al-lah ki, yoktur başka ilah, sadece O;

**Bilen'idir** gaybın ve görünenin;

O'dur **öz-Şefkatli, öz-Merhametli.**

23- O Al-lah ki, yoktur başka ilah, sadece O;

**öz-Kral, öz-Kutsal,**

**öz-Esenlikli, öz-Güvenimli,**

**öz-Kollayıcı, öz-Üstün,**

**öz-Baskın, öz-Büyüklenici;**

öyleyse, o Al-lah uzaktır, onların ortak koştuklarından!

24- O Al-lah ki,

**öz-Yaratıcı,**

**öz-Evriltici, öz-Biçimlendirici;**

öyleyse, işte, -bu- en güzel "İsimler" O'nun içindir! Göklerde ve yerde olanlar O'nu anıp yüceltmektedirler. Ve O'dur

**öz-Üstün, öz-Bilge!**

(Kuran-Haber 59/22-24)

=====

O halde, yukarıda bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetlere binaen, şimdi ilkin ve derhal yüce Rabbimize ait bu en güzel "İsimleri" --yukarıdaki Ayetlerde O'nun tarafından anılmış oldukları bu aynı spesifik sıra içinde-- aynen şöylece yazacağız:

**Bilen** (=Alim)

**öz-Bilen** (=el-Alim)

**öz-Şefkatli** (=el-Rahman)

**Şefkatli** (=Rahman)

**öz-Kral** (=el-Melik)

**Kral** (=Melik)

**öz-Esenlikli** (=el-Selam)

**Esenlikli** (=Selam)

**öz-Kollayıcı** (=el-Muheymîn)

**Kollayıcı** (=Muheymin)

**öz-Baskın** (=el-Cebbar)

**Baskın** (=Cebbar)

**öz-Evriltici** (=el-Bari)

**Evriltici** (=Bari)

**öz-Üstün** (=el-Aziz)

**Üstün** (=Aziz)

**öz-Merhametli** (=el-Rahim)

**Merhametli** (=Rahim)

**öz-Kutsal** (=el-Kuddüs)

**Kutsal** (=Kuddüs)

**öz-Güvenimli** (=el-Mumin)

**Güvenimli** (=Mumin)

**öz-Üstün** (=el-Aziz)

**Üstün** (=Aziz)

**öz-Büyüklenici** (=el-Mutekebbir)

**Büyüklenici** (=Mutekebbir)

**öz-Yaratıcı** (=el-Halik)

**Yaratıcı** (=Halik)

**öz-Biçimlendirici** (=el-Musavvir)

**Biçimlendirici** (=Musavvir)

**öz-Bilge** (=el-Hakim)

**Bilge** (=Hakim)

Şimdi, yukarıda bu ikinci tek konumdaki en güzel "İsim" (=el-Halik) yüce Rabbimiz tarafından bu ilgili Ayette (=59/24) başında bir "el" takısıyla anılmış olup, bu açıdan daha güçlü konumda olduğu için, yukarıda bu birinci tek konumdaki en güzel "İsmi" (=Alim) şimdi derhal aşağıda bunun tam karşısına getirip --tüm diğerleri gibi-- mükemmel olarak burada böylece eşleyeceğiz:

**öz-Bilen** (=el-Alim)

**Bilen** (=Alim)

**öz-Yaratıcı** (=el-Halik)

**Yaratıcı** (=Halik)

O halde, haydi burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından özel olarak anılıp böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan Kendisinin tüm bu spesifik en güzel "İsimlerini" aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ard arda görelim birlikte, en evvela:

### öz-Şefkatli (=el-Rahman)

toplam 57 kez anılmış;

1/1	19/58	19/92	21/42	36/11	43/36	67/29
1/3	19/61	19/93	21/112	36/15	43/45	78/37
2/163	19/69	19/96	25/26	36/23	43/81	78/38
13/30	19/75	20/5	25/59	36/52	50/33	
17/110	19/78	20/90	25/60	41/2	55/1	
19/18	19/85	20/108	25/60	43/17	59/22	
19/26	19/87	20/109	25/63	43/19	67/3	
19/44	19/88	21/26	26/5	43/20	67/19	
19/45	19/91	21/36	27/30	43/33	67/20	

### öz-Merhametli (=el-Rahim)

toplam 34 kez anılmış;

1/1	2/160	12/98	26/122	26/217	34/2	44/42
1/3	2/163	15/49	26/140	27/30	36/5	46/8
2/37	9/104	26/9	26/159	28/16	39/53	52/28
2/54	9/118	26/68	26/175	30/5	41/2	59/22
2/128	10/107	26/104	26/191	32/6	42/5	

### Merhametli (=Rahim)

toplam 80 kez anılmış;

2/143	4/25	5/74	9/99	16/119	33/24	57/28
2/173	4/29	5/98	9/102	17/66	33/43	58/12
2/182	4/64	6/54	9/117	22/65	33/50	59/10
2/192	4/97	6/145	11/41	24/5	33/59	60/7
2/199	4/100	6/165	11/90	24/20	33/73	60/12
2/218	4/106	7/153	12/53	24/22	36/58	64/14
2/226	4/110	7/167	14/36	24/33	41/32	66/1

---

3/31	4/129	8/69	16/7	24/62	48/14	73/20
3/89	4/152	8/70	16/18	25/6	49/5	
3/129	5/3	9/5	16/47	25/70	49/12	
4/16	5/34	9/27	16/110	27/11	49/14	
4/23	5/39	9/91	16/115	33/5	57/9	

**öz-Kral (=el-Melik)**

toplam 9 kez anılmış;

12/43	12/72	23/116
12/50	12/76	59/23
12/54	20/114	62/1

**Kral (=Melik)**

toplam 7 kez anılmış;

1/4	3/26	114/2
2/246	18/79	
2/247	43/77	

**öz-Kutsal (=el-Kuddüs)**

toplam 2 kez anılmış;

59/23	62/1
-------	------

**öz-Esenlikli (=el-Selam)**

toplam 6 kez anılmış;

5/16	10/25	20/47
6/127	19/33	59/23

**Esenlikli (=Selam)**

toplam 35 kez anılmış;

6/54	11/69	16/32	25/63	36/58	37/181	51/25
7/46	13/24	19/15	25/75	37/79	39/73	56/26

---

10/10	14/23	19/47	27/59	37/109	43/89	56/26
11/48	15/46	19/62	28/55	37/120	50/34	56/91
11/69	15/52	21/69	33/44	37/130	51/25	97/5

**öz-Güvenimli** (=el-Mumin)

toplam 1 kez anılmış;

59/23

**Güvenimli** (=Mumin)

toplam 21 kez anılmış;

2/221	4/92	4/94	12/17	20/75	32/18	40/40
4/92	4/92	4/124	16/97	20/112	33/36	64/2
4/92	4/93	9/10	17/19	21/94	40/28	71/28

**öz-Kollayıcı** (=el-Muheymin)

toplam 1 kez anılmış;

59/23

**Kollayıcı** (=Muheymin)

toplam 1 kez anılmış;

5/48

**öz-Büyüklenici** (=el-Mutekebbir)

toplam 1 kez anılmış;

59/23

**Büyüklenici** (=Mutekebbir)

toplam 2 kez anılmış;

40/27      40/35

**Bilen (=Alim)**

toplam 13 kez anılmış;

6/73	13/9	34/3	59/22	72/26
9/94	23/92	35/38	63/8	
9/105	32/6	39/46	64/18	

**öz-Yaratıcı (=el-Halik)**

toplam 1 kez anılmış;

59/24

**Yaratıcı (=Halik)**

toplam 7 kez anılmış;

6/102	15/28	38/71	40/62
13/16	35/3	39/62	

**öz-Evriltici (=el-Bari)**

toplam 1 kez anılmış;

59/24

**öz-Biçimlendirici (=el-Musavvir)**

toplam 1 kez anılmış;

59/24

**öz-Üstün (=el-Aziz)**

toplam 64 kez anılmış;

2/129	12/78	26/159	31/9	39/5	45/2	62/3
3/6	12/88	26/175	32/6	40/2	45/37	64/18
3/18	14/1	26/191	34/6	40/8	46/2	67/2
3/62	14/4	26/217	34/27	40/42	57/1	85/8
3/126	16/60	27/9	35/2	41/12	59/1	
5/118	26/9	27/78	36/5	42/3	59/23	



6/96	26/68	29/26	36/38	42/19	59/24
11/66	26/104	29/42	38/9	43/9	60/5
12/30	26/122	30/5	38/66	44/42	61/1
12/51	26/140	30/27	39/1	44/49	62/1

**Üstün (=Aziz)**

toplam 34 kez anılmış;

2/209	3/4	5/95	9/40	22/40	35/28	48/19
2/220	4/56	8/10	9/71	22/74	39/37	54/42
2/228	4/158	8/49	11/91	31/27	44/41	57/25
2/240	4/165	8/63	14/20	33/25	48/3	58/21
2/260	5/38	8/67	14/47	35/17	48/7	

**öz-Bilge (=el-Hakim)**

toplam 42 kez anılmış;

2/32	3/126	12/100	30/27	36/2	45/37	60/5
2/129	5/118	14/4	31/2	39/1	46/2	61/1
3/6	6/18	16/60	31/9	40/8	51/30	62/1
3/18	6/73	27/9	34/1	42/3	57/1	62/3
3/58	10/1	29/26	34/27	43/84	59/1	64/18
3/62	12/83	29/42	35/2	45/2	59/24	66/2

**Bilge (=Hakim)**

toplam 55 kez anılmış;

2/209	4/26	4/170	8/67	9/106	24/58	44/4
2/220	4/56	5/38	8/71	9/110	24/59	48/4
2/228	4/92	6/83	9/15	11/1	27/6	48/7
2/240	4/104	6/128	9/28	12/6	31/27	48/19
2/260	4/111	6/139	9/40	15/25	33/1	49/8
4/11	4/130	8/10	9/60	22/52	41/42	60/10
4/17	4/158	8/49	9/71	24/10	42/51	76/30
4/24	4/165	8/63	9/97	24/18	43/4	

**öz-Baskın** (=el-Cebbar)

toplam 1 kez anılmış;

59/23

**Baskın** (=Cebbar)

toplam 7 kez anılmış;

11/59	19/14	28/19	50/45
14/15	19/32	40/35	

O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi **19** kod & sistemini böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece:

=====

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı **benzeşmeli** (=müteşabihen) **ikişerli/çifterli** (=mesaniye) --bu en güzel "İsimleri" de böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi!

\*\* Bu bağlamda, biraz sonra oradaki tüm o spesifik en güzel "İsimlerin," yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge bir tarzda, en isabetli ve uygun sayılarda kullanılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal, ve yapısal açıdan-- böylelikle **benzeşmeli** (=müteşabihen) toplam "7" mükemmel **ikili/çift** (=mesaniye) halinde --elbette yine **19** kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl harikulade bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en net olarak yine göreceğiz, birlikte:

<b>öz-Şefkatli</b> (=el-Rahman)	&	<b>öz-Merhametli</b> (=el-Rahim)
<b>Şefkatli</b> (=Rahman)	&	<b>Merhametli</b> (=Rahim)
<b>öz-Kral</b> (=el-Melik)	&	<b>öz-Kutsal</b> (=el-Kuddüs)
<b>Kral</b> (=Melik)	&	<b>Kutsal</b> (=Kuddüs)
<b>öz-Esenlikli</b> (=el-Selam)	&	<b>öz-Güvenimli</b> (=el-Mumin)
<b>Esenlikli</b> (=Selam)	&	<b>Güvenimli</b> (=Mumin)
<b>öz-Kollayıcı</b> (=el-Muheymin)	&	<b>öz-Büyüklenici</b> (=el-Mutekebbir)
<b>Kollayıcı</b> (=Muheymin)	&	<b>Büyüklenici</b> (=Mutekebbir)
<b>öz-Bilen</b> (=el-Alim)	&	<b>öz-Yaratıcı</b> (=el-Halik)
<b>Bilen</b> (=Alim)	&	<b>Yaratıcı</b> (=Halik)
<b>öz-Evriltici</b> (=el-Bari)	&	<b>öz-Biçimlendirici</b> (=el-Musavvir)
<b>Evriltici</b> (=Bari)	&	<b>Biçimlendirici</b> (=Musavvir)
<b>öz-Üstün</b> (=el-Aziz)	&	<b>öz-Bilge</b> (=el-Hakim)
<b>Üstün</b> (=Aziz)	&	<b>Bilge</b> (=Hakim)

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatıştır Al-lahın (bu) **Öğütü** (=Zikr) için! Bu, (aynı zamanda) Al-lahın **İletisidir** (=Huda), O bununla dilediğini doğruya **iletir** (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) **saptırır** (=yudlil), onlar için artık bir **İletici** yoktur! (Kuran-Haber 39/23)

=====

=====

26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu **Söküp-Atıcıya** sokacağım!

27- Peki sana ne bildirdi, nedir o **Söküp-Atıcı!**

-----  
O **baki-bırakmaz,**

-----  
ve O **sağlam-komaz,**

(ve ardından, sunar)

-----  
**Tablolar**  
-----

tüm insanlık için.

30- Onun üzerinde (kodlanmıştır) "**19!**"

\*\* Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünkü onlardan birisi, sağ tarafta, "tekrar/fazla" konumda kaldığı için; ve onlardan ötekisi, sol tarafta, artık böylece mutlak olarak buna eşlik etmek durumunda olduğu için) birlikte --bu açıdan-- burada "fazla/aşkın" konumda kalacak olan:

-----  
**el-Cebbar**

&

-----  
**el-Aziz**

orada bu nedenle bu ilahi **Söküp-Atıcı** (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece bundan ötürü **hariç** ve **dışta** bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz o toplam "7" mükemmel **çift/ikili** halindeki o spesifik en güzel "İsimleri," bu bağlamda böylece tam ve mükemmel şekilde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp açıkça işaret ettiği üzere-- o **Tablolar** (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi ve bütünüyle "**19**" ile kodlanmış halde netçe sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, birlikte.

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19) sadece bir fitne/test kıldık (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) yakinen inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar,

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar), ve inananlar artık hiç kuşku duymasınlar,

= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar, ve (bunu) inkarcılar -yine- diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”) -gerçekte- ne demek istiyor? İşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) **saptıracaktır** (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya **iletecektir** (=yehdi)!  
Ve Rabbinin ordularını hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde vurgulanan o **Söküp-Atıcı** sistem) sadece bir **Öğütseldir** (=Zikra) tüm insanlık için!  
(Kuran-Haber 74/26-31)

\*\* İlkin, biz buradaki bu kritik Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o kritik Ayet (39/23) arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp kuvvetle vurgulanmış olan bu **Öğüt** (=Zikr), ve **Öğütsel** (=Zikra), ve hemen sonra, bununla dilediğini **saptıracaktır** (=yudillu), ve dilediğini doğruya **iletecektir** (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle buradaki bu iki en kritik ve temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece yine burada o aynı mucizevi Haşmetli matematiksel Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve yine bkz. Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)

=====

O halde, yukarıda bu bağlamda Kuran-Haberdeki en kritik ve temel bu Ayetleri burada da böylece birlikte hatırlayıp, ve böylelikle yine netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık yüce Rabbimize ait bu **19** kodlu büyük Haşmetli Mucizeyi de, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük hayranlıkla tanık olmalıyız, birlikte.

Fakat şimdi burada, yüce Rabbimizden gelen şu büyük Hikmeti de mutlaka görüp açıkça idrak edelim birlikte, ilkin, şöylece:

**öz-Şefkatli** (=el-Rahman)  
**Şefkatli** (=Rahman)

**öz-Merhametli** (=el-Rahim)  
**Merhametli** (=Rahim)

**öz-Kollayıcı** (=el-Muheymin)  
**Kollayıcı** (=Muheymin)

**öz-Üstün** (=el-Aziz)  
**Üstün** (=Aziz)

**öz-Baskın** (=el-Cebbar)  
**Baskın** (=Cebbar)

**öz-Büyüklenici** (=el-Mutekebbir)  
**Büyüklenici** (=Mutekebbir)

**öz-Üstün** (=el-Aziz)  
**Üstün** (=Aziz)

**öz-Bilge** (=el-Hakim)  
**Bilge** (=Hakim)

Şimdi, yukarıdaki Tablomuzda böylece iki adet “**el-Aziz**” İsmi bulunduğunu, ve dolayısıyla, bunlardan birinin --bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayete (=74/28) binaen yine, elbette-- burada böylelikle bu açıdan “fazla/tekrar” konumda kalması sebebiyle, yukarıdaki Tablomuzdan mutlak elimine edilmesi gerektiğini açıkça görebiliyoruz. O halde, şimdi Tablomuzdaki o birinci çift en güzel “İsimlere” baktığımızda, bunların her ikisinin de --Arapçasında elbette-- **eşit olarak** toplam 6şar harften oluştuğunu görüyoruz; sonra Tablomuzdaki o sonuncu çift en güzel “İsimlere” baktığımızda, bunların her ikisinin de yine **eşit olarak** toplam 6şar harften oluştuğunu görüyoruz; sonra Tablomuzda tam ortada yer alan bu en güzel “İsimlere” baktığımızda, bunların ise böylece:

**öz-Kollayıcı** (=el-Muheymin)  
7 harf

**öz-Üstün** (=el-Aziz)  
6 harf

**öz-Baskın** (=el-Cebbar)  
6 harf

**öz-Büyüklenici** (=el-Mutekebbir)  
7 harf

Dolayısıyla, şimdi burada bu sağ tarafta yer alan “**el-Aziz**” İsmi, sol tarafta yer alan o “**el-Cebbar**” İsmiyle beraber (6 harf = 6 harf) doğrulukla yukarıdaki Tablomuzdan böylece hariç, ve dışta bırakabilir (74/28), ve sol tarafta yer alan bu “**el-Muheymin**” İsmi, sağ tarafta yer alan o “**el-Mutekebbir**” İsmiyle beraber (7 harf = 7 harf) yukarıdaki Tablomuzun **tam ortasında** böylece doğrulukla tutabiliriz.

O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin bu gibi **19** kodlu muhteşem **Planlamalarında** uyguladığı bu tarz en adil ve en ölçülü Hikmetli matematiksel hareketlerini bize yine en önceden ve en mucizevi bir tarzda haber verdiği bu en kritik ve temel Ayetlerini de tekrar hatırlamalıyız birlikte, şimdi bu bağlamda, şöylece:

=====

101- Biz bir “**İşareti**” (=Ayeten; yukarıdaki durumda, o “**el-Mutekebbir**” İsmi) başka bir “**İşaretin**” (=Ayeten; yukarıdaki durumda, o “**el-Aziz**” İsmi) yerine getirip değiştirdiğimizde, ki Al-lah böylece ne indirdiğini en iyi bilendir, onlar (şimdi O’nun bu Misak Elçisine) dediler: “Sen mutlaka ancak bir uydurucusun!”  
Hayır, onların çoğu bilip-kavramıyorlar!

102- (Ey Misak Elçisi, o halde, sen de şimdi onlara) de ki: Bunu Rabbinden bir Hak olarak o kutsal Ruh (Cebrail) indirdi, inananları böylelikle sağlamlaştırmak için, ve (O’na) teslim olanlara böylece bir **İleti** (=lütfen, burada mutlaka hatırlayalım ki, bu benzeşmeli ikişerli/ciftli en güzel “İsimleri” de böylece kapsayan, ve akabinde üzerinde **19** olacağı özellikle vurgulanan bu sistem yüce Rabbimiz tarafından daha evvelce halihazırda orada aynen böylece bir **İleti** (=Huda) olarak vasıflandırılmıştı; 39/23 = 74/26-31) ve bir Müjde olarak!

(Kuran-Haber 16/101-102)

=====

O halde, şimdi artık yüce Rabbimize ait bu **19** kodlu büyük Haşmetli Mucizeyi, hemen bir sonraki sayfamızda, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir hayranlıkla tanık olabiliriz artık, birlikte, şöylece:

	toplam geçiş sayısı	toplam geçiş sayısı	
<b>öz-Şefkatli</b> (=el-Rahman)	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>öz-Merhametli</b> (=el-Rahim)
<b>Şefkatli</b> (=Rahman)	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>Merhametli</b> (=Rahim)
-----			
<b>19</b> <sub>x...</sub>		<b>19</b> <sub>x...</sub>	
<b>öz-Kral</b> (=el-Melik)	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>öz-Kutsal</b> (=el-Kuddüs)
<b>Kral</b> (=Melik)	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Kutsal</b> (=Kuddüs)
<b>öz-Esenlikli</b> (=el-Selam)	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>öz-Güvenimli</b> (=el-Mumin)
<b>Esenlikli</b> (=Selam)	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>Güvenimli</b> (=Mumin)
<b>öz-Kollayıcı</b> (=el-Muheymin)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>öz-Büyüklenici</b> (=el-Mutekebbir)
<b>Kollayıcı</b> (=Muheymin)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Büyüklenici</b> (=Mutekebbir)
<b>öz-Bilen</b> (=el-Alim)	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>öz-Yaratıcı</b> (=el-Halik)
<b>Bilen</b> (=Alim)	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>Yaratıcı</b> (=Halik)
<b>öz-Evriltici</b> (=el-Bari)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>öz-Biçimlendirici</b> (=el-Musavvir)
<b>Evriltici</b> (=Bari)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Biçimlendirici</b> (=Musavvir)
<b>öz-Üstün</b> (=el-Aziz)	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>öz-Bilge</b> (=el-Hakim)
<b>Üstün</b> (=Aziz)	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>Bilge</b> (=Hakim)

-----

**19**<sub>x...</sub> **19**<sub>x...</sub>

<b>öz-Baskın</b> (=el-Cebbar)	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>öz-Üstün</b> (=el-Aziz)
<b>Baskın</b> (=Cebbar)	<b>7</b>	<b>34</b>	<b>Üstün</b> (=Aziz)



\*\* İlk olarak, burada şunu mutlaka görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan o birinci çift en güzel "İsimler," zaten bundan önce de ve en ilkin Kuran-Haberdeki --1 & 9 hariç-- o tüm bölümlerin başında yer alan bu en özgün besmele ifadelerinde (=bism Al-lah el-Rahman el-Rahim) yüce Rabbimiz tarafından böylece özellikle zikredilmişlerdi, bunları daha önceki o ilk dokümanımızda (=Devasa Mucize 1) böylece en mucizevi bir tarzda bundan evvel orada da --o bağlamdaki o en özgün konumlarıyla da-- açıkça idrak etmiş olduğumuz üzere.

\*\* İkinci olarak, burada şunu da mutlaka bilip idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde bu Ayetlerde (=4/90, 4/91, 4/94, 16/28, 16/87, 39/29) kullanılmış olan bu spesifik terimler (=elkav, elka vb. "**el-seleme,**" ve "**selemen**") buralarda böylelikle asla "Esenlik" anlamında değil, ancak açıkça "Teslimiyet" anlamında kullanılmış oldukları için, bunları buradaki bu özel ilahi Planlamanın böylece en baştan ve tamamen kapsamı dışında tutmalıyız.

\*\* Üçüncü olarak, burada şunu da mutlaka bilip açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından ilkin bu en kritik ve temel Ayetlerde (59/22-24) bize böylece bildirilip kuvvetle vurgulanmış olan bu herbir en güzel "İsmi," Kuran-Haber boyunca tüm diğer Ayetlerde --bunlar artık orada ister direkt olarak yüce Rabbimiz için kullanılmış olsunlar, veya da olmasınlar-- burada yüce Rabbimizin bu büyük "haşmetli Planlamasına" böylece tek başlarına --yalın ve tekil halde-- hizmet etmeleri için, mutlak olarak aynen hesaba dahil etmeliyiz, yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel Ayetlerde (59/22-24) bize bunların herbirini en baştan aynen ve böylece --yalın ve tekil halde-- tek başlarına kuvvetle vurgulayıp açıkça ve böylece işaret ettiği üzere.

Ancak burada sadece bu gibi mübalağalı formları (=Aliym & Meliyk & Hallak vb.) bu özel ilahi Planlamanın yine en baştan tamamen kapsamı dışında tutup, yalnızca bu normal formları (=Alim & Melik & Halik vb.) böylece mutlak olarak ve her iki tarafta aynen ve eksiksiz olarak hesaba dahil etmeliyiz, yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel Ayetlerde (59/22-24) bize bunların herbirini en baştan yine aynen ve böylece kuvvetle vurgulayıp yine açıkça ve böylece işaret ettiği üzere.

\*\* Son olarak, burada şunu da yine mutlaka anıp tekrar açıkça idrak etmeliyiz ki, biz burada içlerinde bir "zamir takısı" mevcut olan bu gibi formları (=Bariukum = **sizin**Evrilticiniz vb.) yine buradaki bu özel ilahi Planlamanın da böylece en baştan ve tamamen kapsamı dışında tuttuk, daha önceki tüm o dokümanlarımızda tanık olduğumuz yüce Rabbimize ait tüm o muhteşem Planlamaların herbirinde de yine aynen böylece --yüce Rabbimizin o ilgili Ayetlerde en baştan bize verdiği o açık işaretler doğrultusunda-- her daim sadece "**yalın haldeki**" tekil, veya çoğul formları hesaba dahil etmiş olduğumuz üzere; böylece yüce Rabbimizin en baştan beri bize böylelikle vadettiği her daim --birbirlerini her iki tarafta böylece mükemmel olarak tamamlayan ve bütünleyen-- bu kolay, çelişkisiz, kusursuz, ve dosdoğru İlahi prensipleri üzere. (4/82 = 39/28 = 18/1-2)

O halde, şimdi, tüm erdemli inananların bununla ebedi kurtuluş ve mutluluğa ulaşabilmeleri açısından, bu en önemli ve hayırlı “Misak Elçisi/Mesajı,” yüce Rabbimiz tarafından, içinde bulunduğumuz bu Son Günde (=BinYıl; 22/47) ortaya çıkarılmak üzere, en evvelden beri beraberce Davud ve Muhammed Peygamber soyundan/torunundan gelmek üzere böylece vadedilmiş olduğu için, şimdi burada bu iki büyük Peygamberin bu hususta vermiş oldukları bazı en kritik ve en önemli şu mucizevi ekstra haberlerini de mutlaka görelim birlikte, şöylece:

=====

Davud Peygamber dedi: Öyleyse, ben milletler/ümmetler içinde Sana şükürler edeceğim, ey Rab, ve ben Senin “İsmine” ilahiler okuyacağım! (Yukarıdaki o Tabloda) böylece

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

Kendi kralının  
“**Kurtuluşlarını**” büyüten,

Kendi mesihine  
“**Lütuflar**” gösteren;

Davuda, ve onun torununa (=o Misak Elçisi), ebeden!  
(Mezmurlar-Zebur 18/50-51)

Davud Peygamber dedi: Ey Rabbim, öyleyse, ben (=o torunu, “Misak Elçisi” kanalıyla yine) Seni tüm kalbimle tasdik edeceğim, Meleklerin önünde Sana ilahiler okuyacağım!  
Ben o Senin kutsal Mabedine doğru secde edeceğim, ve ben Senin o “İsmine” şükredeceğim,

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

o “**İyiliğin**” için,

ve o “**Lütfun**” için!

Çünkü Sen böylece o Kendi -biricik- “İsminin” ötesinde dahi (daha önceki o ilk dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz o biricik “İsminin” (=Al-lah) üzerindeki o Devasa Planlamasının ardından ve ötesinde, şimdi de burada bu diğer en güzel “İsimlerinin” (=el-Melik, el-Kuddüs, ...) üzerinde icra etmiş olduğu bu Haşmetli Planlamasıyla) Va’dini yücelttin!

Dua ettiğimde, Sen bana cevap verdin, Sen beni canımda kuvvetle cesaretlendirdin.  
O halde, yeryüzünün tüm akıl/yeti sahipleri Seni tasdik edecekler, ey Rab, Senin ağzının (yukarıdaki o Tablomuzda yer alan) “**Kelimelerini**” işittikleri vakit! Ve onlar böylece Rabbin o “**Yollarını**” anıp okuyacaklar, çünkü böylece Rabbin İzzeti büyüktür!  
(Mezmurlar-Zebur 138/1-5)

Davud Peygamber dedi: Güçlüler arasında Senin gibisi hiç yoktur, ey Rab; ve Senin (yukarıdaki o Tablomuzda var olan) o “**İşlerin**” gibi (yapabilecek olan) hiç yoktur! Öyleyse, Senin yarattığın tüm milletler/ümmetler gelecekler ve Senin önünde eğileceklerdir, ey Rab, ve onlar böylece Senin “İsmine” izzet vereceklerdir! Çünkü Sen

--sol tarafta--

“**Büyüksün,**”

--sağ tarafta--

ve Harika-İşleri  
“**Yapansın;**”

öyleyse, yalnızca Sen bir İlah’sın! (Mezmurlar-Zebur 86/8-10)

\*\* Davud Peygamberin bu kendi torunu (=o “Misak Elçisi/Mesajı”) hakkında, onun şimdi içinde bulunduğumuz bu Son Günde/BinYılda aslen batı kürede, ve İsrailden çok uzaklarda yer alan bir mübarek “Çöl-Şehirde” çıkacağını önemle işaret edip vurguladığına daha önceki o özel Dokümanımızda (=Mucizevi Bir Mühür) açıkça tanık olmuştuk. O halde, yukarıdaki haberinde, Davud Peygamberin şimdi de böylece tüm bu milletleri/ümmetleri, orada derhal ve sadece yüce Rabbin önünde hep birlikte eğilmeleri, ve böylelikle --yukarıda o kendi torunu (=o “Misak Elçisi”) vasıtasıyla ortaya çıkarmış olacağı bu “harikulade İşlerinden” ötürü-- yalnızca O’nun “İsmine” gereğince izzet vermeleri için, nereye çağırdığımı bu bağlamda artık açıkça anlayabiliyor olmalıyız.

Davud Peygamber dedi: O İlah için ben (=o torunu, “Misak Elçisi” kanalıyla yine) Kendisinin o “**Kelimesini**” öveceğim! Ben böylece o İlah’a güvendim, korkmam; insan bana ne yapabilir? Fakat onlar tüm gün boyunca sadece benim --böylece O’ndan vahyolunmuş-- bu “**Kelimelerimi**” çarpıtıyorlar; benim hakkımdaki tüm düşünceleri sadece kötülük üzere! Fakat ben (=o torunu, “Misak Elçisi” kanalıyla yine) yine de

--sol tarafta--

o İlah için,  
o “**Kelimeyi**” öveceğim!

--sağ tarafta--

o Rab için,  
o “**Kelimeyi**” öveceğim!

\*\* Bu tarz inkarcıların, ve kalplerinde bir hastalık bulunanların, yüce Rabbimizin en güzel “İsimleri” üzerine kurulu bu “haşmetli Planlamasını” da nasıl çarpıtmaya çalışacaklarını Giriş bölümünde aktarılan o ilgili en kritik Ayetlerde (7/180 = 41/40) açıkça idrak etmiştik. Ve bu tarz (gerek Davud Peygamberin yukarıda böylelikle önceden işaret edip yakındığı bu gibi Yahudilerden, veya gerek diğerlerinden) hastalıklı kimselerin yüce Rabbimize ait tüm o diğer 19 kodlu “muhteşem Planlamalarını” da yine böylece hangi haksız ve art niyetli tekniklerle çarpıtıp böylelikle temelden geçersiz kılmaya var güçleriyle çalışacaklarını daha önceki o dokuzuncu Dokümanımızda (=Göksel Bir Mucize) yüce Rabbimize ait ilgili tüm o en kritik ve mucizevi Ayetlerden detaylıca ve açıkça görüp net olarak teşhis etmiştik.

Davud Peygamber dedi: Ey Rabbim, öyleyse bu yaptıklarından ötürü ve işlerinin kötülüğünden ötürü öde onlara, “ellerinin” o -çarpık- “çalışmalarından” ötürü öde onlara, tam cezalarını ver onların!

Çünkü onlar -düzgünce- düşünmüyorlar

--sol tarafta--

Rabbin  
o “İşlerini,”

--sağ tarafta--

O’nun elinin  
o “Çalışmalarını!”

O halde, O da onları yıkacaktır, ve bir daha da --ahirette-- asla bina etmeyecektir!  
Fakat o Rab böylece

benim “**Kuvvetimdir,**”

ve benim “**Koruyucumdur;**”

yüreğim O’na güvendi ve yardım buldum, yüreğim coştı; ve işte, ilahimle O’nu yüceltirim!  
Rab böylece o inananlara bir “Kuvvettir;” ve o Kendi meshedilmiş kulu (=o torunu, “Misak Elçisi” yine) için bir Kurtuluşlar “Hisarıdır” O!

Öyleyse, lütfen kurtar (yukarıdaki o ilk gaybi haberinde açıkça işaret edip vurgulamış olduğu üzere, bazı salih yahudilerden, ve de aslen tüm salih milletlerden müteşekkil olacak olan) o Kendi milletini, ve mübarek kıl o Kendi mirasını; böylece

--sol tarafta--

“**Gözet**” onları,

--sağ tarafta--

“**Dikelt**” onları,

ebeden!

(Mezmurlar-Zebur 28/4-9)

\*\* Bu bağlamda, Musa ve İşıya Peygamberler tarafından verilmiş olan o en temel, kritik ve önemli bu gaybi haberleri de (=Tesniye 32/1-6, ... & İşıya 10/20-23, ...) daha önce o ilk Dokümanımızda (=Devasa Mucize 1) açıkça ve detaylıca görüp tanık olmuştuk.

=====

=====

Ve bir zaman, Allah [Peygamberlerin Misakını](#) almıştı, şöylece:

Ben size Kitaptan ve Hikmetli Sözlerden verdiğimde, sonra da size bu yanınızda olanı gerçekleyip/onaylayan bir “**Elçi**” gelince,

siz mutlaka ona **İMAN EDECEKSİNİZ** (=letuminunne), ve mutlaka ona yardım edeceksiniz!  
... (Kuran, Ali İmran 81)

Ve bir zaman, [Peygamberlerden Misaklarını](#) almıştık;

Senden (ey **Muhammed**),

ve **Nuhtan**,

ve **İbrahimden**,

ve **Musadan**,

ve Meryem oğlu **İsadan**.

Ve onlardan --yukarıdaki Ayette yüce Rabbimiz tarafından halihazırda öylece açıkça beyan edilmiş olduğu üzere-- [sağlam bir Misak](#) almıştık!

Ta ki, O artık doğru olanlardan --bu en kritik hususta-- doğruluklarını soracaktır;

ve O --yine bu en kritik hususta-- **İNKAR EDİCİLERE** (=ilkafirin) ise acıklı bir azap hazırlamıştır! (Kuran, Ahzap 7-8)

\*\* Biz daha önceki tüm o dokümanlarımızda, Muhammed Peygamberin yukarıdaki Kuran Ayetlerinde yüce Rabbimiz tarafından ilkin böylece en sağlam ve şaşmaz bir şekilde zikr ve [beyan edilmiş](#) olan (bu bağlamda, lütfen, şimdi hem de ayrıca mutlaka bkz. [Kıyamet 18-19](#)) bu en kritik “Misak Elçisinden” dolayısıyla böylece daha en baştan gayet iyi haberdar olduğunu, ve yine Kuranda yüce Rabbimiz tarafından bu en kritik “Misak Elçisinin,” ve beraberindeki inananların, gelecekte aslen bu en mucizevi **19** kod & sistemiyle hidayete erdirileceğini de (=Yehdi) yine böylece yüce Rabbimizin katından, ve de en temelde bu Ayetlerden (Neml 93 = Müddessir 26-31) ta o zamandan beri gayet iyi bilmiş olduğu için, bu en kritik “Misak Elçisini/Mesajını” temelde ve birçok kez bundan ötürü (=Mehdi) lakabıyla da tanıtır böylelikle hakkında birçok ekstra ve en mucizevi haberler de verdiğine açıkça ve detaylıca tanık olmuştuk. O halde, şimdi de burada yine Onun bu Son Çağda --kendi Evinden/Soyundan-- geleceği yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak vadedilmiş bu en kritik “Misak Elçisine/Mesajına” olan --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimiz tarafından tüm o büyük Peygamberlerle birlikte, elbette orada en başta böylece kendisinden de (muhtemelen, daha dünya kurulmazdan evvel) alındığı önemle bildirilip vurgulanan o kesin “Misak” üzere-- daha o zamandan beri var olan kuvvetli imanını ve sarsılmaz desteğini gösteren diğer bazı ekstra en kritik ve en önemli bazı mucizevi haberlerini de görelim, ve yine açıkça bu gerçeğe yakından tanık olalım burada, birlikte, şöylece:

=====

Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah bu Günü mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- **Gün** (=BinYıl; lütfen, bu bağlamda bkz. Hac 47) içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o “Misak Elçisi”) gönderecektir!

Ve o, --Allah tarafından-- sizin bu Peygamberinizin ismiyle (=Muhammed; Fetih 29) isimlendirilecektir! ... (Ebu Davud’dan)

\*\* Bu “Misak Elçisinin” daha önce ilkin Tevrat ve İncilde, ve ardından yüce Rabbimiz tarafından şimdi nasıl böylece Kuran-Haberde de Muhammed (=Allah tarafından Övülmüş Kul) ismiyle de --neden ötürü, ve nasıl-- mutlak olarak anılıp isimlendirildiğini yine o ilk Dokümanımızda (=Devasa Mucize 1) açıkça görüp idrak etmiştik.

\*\*\*\*\*

Muhammed Peygamber çevresindeki inananlara dedi: O halde, şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere de muhakkak iletmelidirler. Çünkü böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı nihayetinde (=yine özellikle, o Son **Günde/BinYılda** gönderileceğini yukarıda önemle işaret edip bildirdiği, o torunu “Misak Elçisi” zamanında ve kanalıyla) anlamada burada kendilerinden **çok daha elverişli/kabiliyetli durumda olabilecek** o (gaip) kimseye/kimselere de iletmış olacaklardır! (Buhari’dan)

\*\*\*\*\*

O halde, şimdi artık burada Muhammed Peygambere ait bu ekstra en kritik ve mucizevi gaybi haberlerini de bu bağlamda açıkça görüp tanık olmalıyız birlikte, şöylece:

Muhammed Peygamber dedi: Bu ezan nidasını işittiğinde, herkim şöyle derse:  
“Ey bu mükemmel çağrının, ve dosdoğru duanın Rabbi olan Allahımız, öyleyse Sen, lütfen, “Muhammede” (=böylece aynı zamanda ileride bu özel ismi taşıyacağını yukarıda halihazırda açıkça bildirdiği, o torunu “Misak Elçisine” dair direkt bir atıftır burada)

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

o “**Ulaştırıyı,**”

ve o “**Lütfu,**”

bağışla, ve ona önceden vadettiğin üzere, onu böylece o övülmüş makama yükselt!”  
benim Şefaetim ona helal kılınmış olacaktır Kıyamet Gününde! (Buhari’dan)

\*\* Burada mutlaka o ikinci Dokümanımıza (=Devasa Mucize 2; sayfa 13) tekrar gidip, orada bu en hassas “Şefaet” konusu ile ilgili diğer en temel ve kritik tüm İlahi düstur ve emirleri de muhakkak tekrar hatırlamalıyız, herşeyden evvel.

Muhammed Peygamber dedi: ... Ve siz bunu dediğinizde, o, Allahın gökteki ve yerdeki tüm salih kullarına da erişecektir: “Ben tanıklık ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur; ve ben tanıklık ederim ki, “Muhammed” (=böylece aynı zamanda ileride bu özel ismi taşıyacağını yukarıda halihazırda açıkça bildirdiği, o torunu “Misak Elçisine” dair direkt bir atıftır yine burada) böylece --yukarıdaki, ve daha önceki tüm o Tablolarda tanık olduğumuz, Allah tarafından orada ona açılan o büyük Sır ve İlimden ötürü--

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

O'nun “**kuludur,**”

ve O'nun “**elçisidir!**”

(Buhari'den)

Ve müezzin şöyle nida ettiğinde: “Allah büyüktür, Allah büyüktür!”

Muhammed Peygamber de derdi:

Allah “**Büyüktür!**”

Allah “**Büyüktür!**”

Ve müezzin şöyle nida ettiğinde: “Ben tanıklık ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur!”

Muhammed Peygamber de derdi: “Ben de --buna böylece tanıklık ederim!”

Ve müezzin şöyle nida ettiğinde: “Ve ben tanıklık ederim ki, “Muhammed” (=böylece aynı zamanda ileride bu özel ismi taşıyacağını yukarıda halihazırda açıkça bildirdiği, o torunu “Misak Elçisine” dair de direkt bir atıftır yine burada) Allahın Elçisidir!”

Muhammed Peygamber de derdi: “Ben de --buna böylece tanıklık ederim!” (Buhari'den)

Muhammed Peygamber dedi: Elçilik ve Peygamberlik halkası sona erdi. Öyleyse, artık **ben**'den (=böylece aynı zamanda ileride bu özel ismi taşıyacağını yukarıda halihazırda açıkça bildirdiği, o torunu “Misak Elçisine” dair direkt bir atıftır yine burada) sonra/başka

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

hiçbir “**Elçi,**”

hiçbir “**Peygamber,**”

yoktur! (Tirmizi'den)

\*\* Bu en kritik “Misak Elçisi” aslen Muhammed Peygamberin (canından ve kanından gelen) asli bir torunu olacağı, ve de yine aynen böylece “Muhammed” ismini de taşıyacağı için, Muhammed Peygamber yukarıda gördüğümüz bu özel haberinde, ve bunun benzeri diğer birçok kritik haberlerinde, bu “Misak Elçisine” böylece direkt olarak “ben” lakabı altında da atıfta bulunabilmektedir. Dolayısıyla, yukarıdaki bu özel haberine binaen, artık bu Son Çağda şimdi herkim bu gerçek “Misak Elçisi” (=Muhammed) dışında ortalıkta --sol yanda-- Elçilik, veya --sağ yanda-- Peygamberlik iddiasında bulunursa, onun ancak bir yalancı, veya şarlatan (=deccal) olabileceğini buradan açıkça ve derhal anlayabilmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi:  
Allahın indinde en sevilen dua

--sol tarafta--

o Davudun “**duasıydı;**”

... (Buhari'den)

Muhammed Peygamber dedi: Hiç kimse bu

--sol tarafta--

elinin “**ameliyle**” olan

“**yiyecekten**” daha iyi birşey tadamaz; ve çünkü Allahın peygamberi Davud da

--sağ tarafta--

elinin “**ameliyle**” olan

--bu en iyi “**yiyecekten**”-- yerdi! (Buhari'den)

\*\* Muhammed Peygamber bu “Misak Elçisinin/Mesajının” aslen kendisiyle birlikte, böylece Davud Peygamberin de bir torunu olacağını gayet iyi bildiği için, yukarıda onu bu tarzda Hikmetle anarak böylece selamlamış/onurlandırmış da olmalıdır. Dolayısıyla, yukarıda Muhammed Peygamber tarafından Hikmetle vurgulanmış olan bu “bir kimsenin elinin “**ameliyle**” yenilecek en hayırlı “**yiyeceğin,**” daha önceki o on-ikinci Dokümanımızda (=Enfes Bir Mucize) şimdi nasıl böylece kendisiyle birlikte, Davud Peygamber adına da (=o torunu “Misak Elçisi” kanalıyla yine) orada --sol & sağ taraflı olarak-- aynen böylece yerine getirilip en mucizevi bir tarzda, yüce Rabbimizin büyük lütfuyla, artık böylece tasdik edilmiş olduğunu mutlaka ve tekrar açıkça görüp tanık olmalıyız.

Muhammed Peygamber dedi: Hiçbir Mescide kutsal ziyaret yapılamaz, ancak bu üçü hariç: (Mekkedeki) o Kutsal Mescid, (Medinedeki) o Resul Mescidi, ve o En uzak Mescid! (Buhari'den)

\*\* Biz daha önceki o özel Dokümanda (=Mucizevi Bir Mühür) Muhammed Peygamberin torunu olacak olan bu “Misak Elçisinin/Mesajının” bu Son Günde/BinYılda bir Güneş gibi ve en Batıdan, ve dolayısıyla, Arabistandan da çok uzaklarda doğacağını önemle işaret edip vurguladığına açıkça tanık olmuştuk. Dolayısıyla, yukarıdaki bu gayet kritik ve mucizevi haberinde, üçüncü olarak aslen şimdi bu Son Günde/Çağda nerede bina edilmiş olacak olan o hangi En uzak “Mescidi” kastettiğini buradan da artık açıkça anlayabilmemiz olmalıyız.



Muhammed Peygamber dedi: Siz şimdi benim yöneldiğim bu --Doğuya (Kabeye) doğru-- yönümü görüyor musunuz? Fakat Allaha andolsun ki, sizin o

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

“saygılı-huşunuz,”

ve “itaatli-rükunuz,”

bana gizli kalmaz. Çünkü şüphesiz, ben sizi böylece **sırtımın arkasında** (=onlar böylece ileride bu Son Günde/Çağda bu --sol & sağ-- iki taraflı kutsal **Çalışmayı** böylece Allaha saygı ve itaat içinde --o zaman Hz. Peygamberin böylece **sırtının tam arkasında** kalan-- şimdi Batıda bu en uzaktaki yöne doğru böylece yapacaklar, veya yapmaları gerekir iken) görüyorum! (Buhari'den)

Muhammed Peygamber dedi: Şüphesiz, İbrahim Mekkeyi kutsal kıldı, ve onun için dua etti; ve ben de şimdi o “**Medineyi**” (=“**Şehir**;” böylece o torunu “Misak Elçisinin” bu Son Günde/Çağda yerleşmiş olacağı Batıda, en uzaktaki o “**Şehre**” dair de yapılmış direkt bir atıftır burada) kutsal kıldım, İbrahim Mekkeyi kutsal kılmış olduğu gibi; ve ben de şimdi onun için dua ettim,

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

onun “**tam-ölçüsüyle**,”

ve onun “**tam-tartısıyla**,”

İbrahim böylece Mekke için dua etmiş olduğu gibi! (Buhari'den)

Muhammed Peygamber dedi: Ey Allahım, öyleyse lütfen, şimdi bize o “**Medineyi**” (=“**Şehir**;” böylece o torunu “Misak Elçisinin” bu Son Günde/Çağda yerleşmiş olacağı .....) sevdik, Mekkeye olan sevgimiz gibi, hatta ondan da fazla! Ey Allahım, öyleyse lütfen, bizi orada mübarek kıl

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

o “**tam-ölçümüzle**,”

ve o “**tam-tartımızla**,”

ve orayı bize elverişli kıl; ve lütfen, oranın “kötü-rüzgarını” savurup defet

-----  
o “**çorak-bölgeye**!”

... (Buhari'den)

\*\* Hz. Muhammedin yukarıdaki bu tarz “meseli” gaybi haberlerinin böylelikle derin mucizevi yapısını, ve bunların şimdi aynen böylece İlahi boyuttaki o mutlak “ilimsel” tasdikini de açıkça kavrayabilmemiz için, şimdi derhal yine mutlaka bu emsalsiz matematiksel Planlamayı (=Enfes Bir Mucize) görüp bu bağlamda orada aynen böylece ve açıkça idrak etmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi: Mesih Deccalin (=içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda haksız ve yalan yere böylece “Mesih İsa Peygamber” adına/adiyla hareket edip, böylece onun aslen bir Tanrı, ve Tanrının yeryüzündeki mutlak “Tecellisi/Sureti” olduğu iddiasıyla hareket edecek, ve belirli bir süre yeryüzünde küresel çapta büyük etki sahibi olacak (kuvvetle muhtemel, Amerikan Evanjelik nitelikli) sapkın bir özel Şahıs, ve/veya özel Hareket; bu bağlamda, İsa Peygamberin bu tip sapkın Şahısları, ve/veya Hareketleri nasıl haber verip tüm samimi inananları bunlara karşı önceden böylece önemle uyardığını ve sakındırdığını görmek için, lütfen, şimdi mutlaka bkz. İncil, Matta 24/5 = 7/21-23 = Markos 10/18 ve bu bağlamda, lütfen, bunun ardından, şimdi hem de mutlaka bkz. Kuran-Haber 5/17 = 4/171 = 42/11) saldığı korku o “**Medineye**” (=“**Şehir**,” böylece o torunu “Misak Elçisinin” bu Son Günde/Çağda yerleşmiş olacağı Batıda, en uzaktaki o “**Şehre**” dair de yapılmış direkt bir atıftır yine burada) giremeyecektir; çünkü o Gün onun için “7” kapı var olacaktır, ve o herbir kapının üzerinde -oturmuş- “**iki Melek**” var olacaktır! (Buhari'den)

\*\* Hz. Muhammedin yukarıda sonda verdiği bu “meseli” gaybi haberinin böylelikle derin mucizevi yapısını, ve bunun şimdi aynen böylece İlahi boyuttaki o mutlak “ilimsel” tasdikini de açıkça kavrayabilmemiz için, şimdi derhal yine mutlaka bu emsalsiz matematiksel Planlamayı (=Görkemli Bir Mucize) görüp bu bağlamda --özellikle yukarıda anılıp vurgulanmış olan o karşılıklı yerleşmiş olacak “**ikişerli Melekleri**”-- orada aynen böylece ve açıkça idrak etmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi: Deccalin (=yukarıda kısaca belirtilmiş olan o Mesih Deccal sapkın özel Şahısı, ve/veya Hareketi ile gizli veya açık işbirliği içinde olacak, ve de kendisinin de yeryüzünde bir İlah, ve böylece Allahın mutlak “Tecellisi/Sureti” olduğunu (kuvvetle muhtemel, bazı çarpık Sufi “hululcu” yani: Allah heryerdedir = Allah bana şahdamarımdan yakındır = öyleyse Allah bendedir! tarzı sapkın yorumlarla) böylece sinsice ima veya iddia edecek sapkın özel bir Şahıs, ve/veya Hareket; bu bağlamda, lütfen, şimdi mutlaka bkz. Kuran-Haber 7/30 = 5/17 = 51) etkilemediğı hiçbir belde olmayacak, ancak Mekke ve o “**Medine**” (=“**Şehir**,” böylece o torunu “Misak Elçisinin” bu Son Günde/Çağda yerleşmiş olacağı .....) hariç. Çünkü onun herbir giriş yerinde “**Melekler**” dizi halinde -oturmuş- olacaklar, böylece onu (yukarıda kısaca belirtilmiş olan o iki işbirlikçi “Deccali” sapkın özel Şahıslara, ve/veya Hareketlere karşı) koruyacaklar! Ve sonra, o “**Medine**” (=“**Şehir**,” böylece o torunu “Misak Elçisinin” bu Son Günde/Çağda yerleşmiş olacağı .....) ahalisini üç kez sallayacak, ve böylece söküp atacak oradan tüm o (Buhari'den)

-----  
“**inkarcıları**,”

-----  
ve “**ikiyüzlüleri**!”

\*\* Hz. Muhammedin yukarıda sonda verdiği bu “meseli” gaybi haberinin böylelikle derin mucizevi yapısını, ve bunun şimdi aynen böylece İlahi boyuttaki o mutlak “ilimsel” tasdikini de açıkça kavrayabilmemiz için, şimdi derhal yine mutlaka bu emsalsiz matematiksel Planlamayı (=Şanlı Bir Mucize) görüp bu bağlamda --özellikle yukarıda anılıp vurgulanmış olan o dizi halindeki “**Melekleri**,” ve sonra oradan kovulup atılmış olan o “**asileri**”-- orada aynen böylece ve açıkça idrak etmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi: Herkim Allah yolunda --herhangi bir maldan, ekinden/üründen vs.-- bir “**çift/eş**” (=zevceyn) infak ederse, Cennetin kapılarından çağrılacaktır, ve kendisine şöyle denilecektir: Ey Allahın kulu, işte --yapmış olduğun bu salih çalışmaya karşı ebedi ödülün artık buradaki-- bu Zenginliktir! (Buhari'den)

\*\* Hz. Muhammedin yukarıda verdiği bu “meseli” gaybi haberinin böylelikle derin mucizevi yapısını, ve bunun şimdi aynen böylece İlahi boyuttaki o mutlak “ilimsel” tasdikini de açıkça kavrayabilmemiz için, şimdi derhal yine mutlaka bu emsalsiz matematiksel Planlamayı (=Enfes Bir Mucize) görüp bu bağlamda --özellikle yukarıda anılıp vurgulanmış olan o “**çiftli/eşli**” olarak böylece orada Allah yolunda infak edilmiş olan o özel “ekinleri/ürünleri”-- orada aynen böylece ve açıkça idrak etmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi: Şüphesiz, benim bu “oğlum” (=böylece aynı zamanda şimdi orada böylelikle işaret edip başını okşamış olduğu o torunu “Hasanın” soyundan çıkararak, ileride bu Son Günde/BinYılda gönderileceğini daha önce halihazırda açıkça bildirdiği, bu torunu “Misak Elçisine” dair dolaylı ve hikmetli bir atıftır yine burada) bir seyyiddir; Allah onun vasıtasıyla Müslümanlardan “**iki azim grubun**” (=fieteyn azimeteyn) arasını bulup birleştirecektir! (Buhari'den)

\*\* Hz. Muhammedin yukarıda verdiği bu “meseli” gaybi haberinin böylelikle derin mucizevi yapısını, ve bunun şimdi aynen böylece İlahi boyuttaki o mutlak “ilimsel” tasdikini de açıkça kavrayabilmemiz için, şimdi derhal yine mutlaka bu emsalsiz matematiksel Planlamayı (=İstisnai Bir Mucize) görüp, bu bağlamda --özellikle yukarıda anılıp vurgulanmış olan o karşılıklı “**iki azim grup**” olarak orada böylece araları bulunup birleştirilmiş olan tüm o özgün “Müslümanları”-- orada aynen böylece ve açıkça idrak etmeliyiz.

Muhammed Peygamber dedi: Bu insanlara ne oluyor ki, onlar Allahın Yazıtında olmayan şartları --kendi kafalarından-- şart kılıyorlar! O halde, artık herkim bu büyük ve yüce Allahın Yazıtında olmayan bir şartı --kendi kafasından-- şart kılırsa, o kendisinden asla kabul edilmeyecektir, isterse bunu yüz kere şart kılmış olsun!  
Çünkü Allahın kıldığı o şartlar her daim

--sol tarafta--

“**en-Bağlayıcıdır,**”

--sağ tarafta--

“**en-Geçerlidir!**” (Buhari'den)

\*\* Bu tarz inkarcıların, ve kalplerinde bir hastalık bulunanların, yüce Rabbimizin en güzel “İsimleri” üzerine kurulu bu “haşmetli Planlamasını” da --özellikle yüce Rabbimizin burada şart kılmadığı şartları kendi hasta ve çarpık kafalarından böylece ilkin şart kılıp mutlak talep ederek (28/68)-- nasıl çarpıtmaya çalışacaklarını Giriş bölümünde aktarılan o ilgili en kritik Ayetlerde (7/180 = 41/40) açıkça idrak etmiştik, en ilkin.

Ve bu tarz (gerek Davud Peygamberin daha önce böylelikle önceden işaret edip yakındığı bu gibi Yahudilerden, veya gerekse Muhammed Peygamberin yukarıda böylelikle önceden işaret edip yakındığı bu gibi Araplardan, ve de diğerlerinden) hastalıklı kimselerin yüce Rabbimize ait tüm o diğer **19** kodlu kusursuz ve muhteşem Planlamalarını da yine böylece hangi haksız ve art niyetli tekniklerle çarpıtıp böylelikle temelden ve tümüyle geçersiz kılmaya var güçleriyle çalışacaklarını yine daha önceki o dokuzuncu Dokümanımızda (=Göksel Bir Mucize) yüce Rabbimize ait ilgili tüm o en kritik ve mucizevi Ayetlerden detaylıca görüp açıkça teşhis etmiştik.

Dolayısıyla, şimdi bu tip kimseler Kıyamet Gününde, bundan ötürü, Hz. Davud ve de Hz. Muhammed tarafından böylece şiddetle dışlanacak, ve de akabinde ebedi ve çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalabileceklerdir, işlemiş oldukları bu büyük zulüm ve haksızlıklarına orada böylece tam ve adil bir cezalandırma olarak ( $41/40 = 10/27$ ), eğer bu tarz hastalıklı ve çarpık amellerinden burada derhal dönüp, sağlıklı ve düzgün bir yürekle ve akılla, ve dosdoğru bir şekilde ( $4/82 = 39/28 = 18/1-2$ ) yüce Rabbe böylece tezelden dönmedikleri takdirde, elbette. ( $4/17-18 = 25/70-71$ )

Muhammed Peygamber dedi: Bir kimse ölüp kabrine konulduğu zaman, ve yakınları dönüp gittiğinde, o onların ayak seslerini dahi duyacaktır. Sonra iki Melek gelip onu oturtacak, ve ona şöyle diyecekler: Sen bu "Muhammed" (=böylece aynı zamanda ileride bu özel ismi taşıyacağını yukarıda halihazırda açıkça bildirdiği, o torunu "Misak Elçisine" dair direkt bir atıftır yine burada) -isimli- Adam hakkında ne derdin? Ve o da diyecek: Ben tanıklık --ederdim-- ve ederim ki, o şüphesiz

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

Allahın "**kuludur,**"

ve O'nun "**elçisidir!**"

Ve bunun üzerine ona denilecek: Öyleyse, şimdi Ateşteki şu yerine bir bak; işte, Allah şimdi onu, bundan ötürü, senin için ebedi Cennetten bir yerle değiştirdi!

Ve Muhammed Peygamber ekledi: Böylece, artık o "onların ikisini" (=kendisine bundan ötürü bahşedilmiş olacak tüm o "çiftli/ikili" o ebedi Ödüllerin) tümüyle görecektir!

Fakat bir inkarcı ve ikiyezli ise, şöyle diyecek: Ben bilmem; ben sadece öteki (mücrim) kimselerin dediklerini derdim! Ve bunun üzerine ona denilecek: Evet, gerçekten de sen

--sol tarafta--

--sağ tarafta--

idrak edip  
**hiç** bilmedin;

okuyup  
**hiç** anlamadın!

Sonra o, bundan ötürü, o Melekler tarafından "iki kulağının" arasında demir bir çekiçle dövülecek, ve o büyük bir çılgılık atacak, ve bu çılgılık oraya yaklaşan her kimse tarafından işitilecek, sadece buradaki iki grup (=insanlar ve cinler) hariç! (Buhari'den)

=====

Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,  
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel  
iki "Devasa" mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu onbeşinci  
hayli kritik ve hayli önemli bu "Haşmetli" mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle mutlak  
kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de  
erdemlice çalışacak,  
ve böylelikle burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,  
ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan &  
Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, Tüm Diğer Milletlerden)  
erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz  
kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!  
(Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40)

Metin/Misak Elçisi